

TRUYỀN TIN

Quảng Ý Bùi Nguyễn Hiệp

Trong một lần thuyết pháp, Đức Phật tay cầm một cành hoa sen đưa lên và giữ yên lặng, ngài Ca Diếp thấy thế liền mỉm cười. Đức Phật dạy đại chúng rằng ngài Ca Diếp đã hiểu được thâm ý của Phật nên truyền lại y bát cho ngài Ca Diếp. Nghe đến đây, chúng ta ngỡ ngác vì không biết Đức Phật muốn truyền đạt điều gì và ngài Ca Diếp đã lãnh hội được điều gì. Ngay cả nhiều vị đại đệ tử của Phật trong Pháp hội còn chưa hiểu được thì làm sao phàm phu như chúng ta hiểu thấu. Nhưng ở đây chỉ xin đề cập đến hiện tượng của sự việc: Đức Phật đã truyền đi một thông điệp và ngài Ca Diếp đã nhận và hiểu được thông điệp đó, chúng ta hiểu nhầm na đó là việc truyền tin. Cũng như một bản tin Morse được đánh đi thì mọi người ai cũng có thể nghe thấy, nhưng chỉ có ai thuộc Morse thì mới hiểu được bản tin ấy muốn nói gì.

Thế giới truyền tin là một thế giới muôn hình muôn sắc. Ngay cả loài vật cũng có những cách truyền tin riêng: con ong chỉ cho bạn mình biết nơi tìm mật bằng những đường bay lượn ngoằn ngoèo, cá voi cất lên những khúc hát để gọi nhau... Và con người cũng có nhiều cách để truyền tin: thời xa xưa thì dùng khói, lửa, dấu đi đường, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, dùng bồ câu đưa thư hay bỏ thư vào chai rồi thả ra biển; ngày nay thì dùng điện thoại, điện tín, Morse, Sémaphore, bảng chỉ dẫn đường đi, mật thư...; người câm điếc thì nói chuyện với nhau bằng các cử chỉ của bàn tay; người mù thì viết và đọc bằng đôi bàn tay nhờ bảng chữ nổi Braille. Tự trung lại, tất cả những thứ kể trên đều là những phương tiện để truyền tin, điều quan trọng là có một thông điệp được truyền đi và cần có người nhận được và hiểu được thông điệp đó.

Có thể xem hàng vạn bộ Kinh sách trong đạo Phật chính là những thông điệp của Đức Phật muốn truyền lại cho hàng đệ tử, còn hiểu được ẩn ý Kinh đến đâu và hiểu như thế nào thì tùy thuộc vào căn cơ, trình độ tu chứng cũng như công phu tu hành của mỗi người Phật tử. Cũng như một đoàn sinh GDPT đã được học Morse, Sémaphore nhưng không chịu học bài và nhớ các ký hiệu thì cho dù đoàn sinh đó đi sinh hoạt lâu năm chẳng nữa thì khi các anh chị trưởng thối còi hay phát cờ thì vẫn cứ... ngẩn tò te mà nhìn và không biết anh chị mình muốn truyền đạt điều gì.

Sau đây là một vài hệ thống chữ cái được anh chị em sử dụng khá nhiều trong môn học truyền tin trong sinh hoạt GDPT












1. MORSE: được phát minh bởi ông **Samuel Morse** ở thế kỷ 19: mỗi mẫu tự Alphabet được thể hiện bởi các dấu chấm và gạch ngang. Để chuyển một thông tin bằng Morse người ta có thể dùng các tín hiệu điện tín, âm thanh, còi, cờ (1 tay ngang vai là TÍCH, 2 tay ngang vai là TÈ) hoặc dùng ánh sáng đèn pin (bấm 1 tín hiệu ngắn là TÍCH, 1 tín hiệu dài là TÈ)...

A . _	J . _ _ _	S	1 . _ _ _ _
B _ . . .	K _ . _	T _	2 . . _ _ _
C _ . _ .	L . _ . .	U . . _	3 . . . _ _
D _ . .	M _ _	V . . . _	4 _
E .	N _ .	W . _ _	5
F	O _ _ _	X _ . . .	6 _
G _ _ .	P . _ . .	Y _ . _ _	7 _ _ . . .
H	Q _ _ . _	Z _ _ . .	8 _ _ _ . .
I . .	R . _ .	SOS : Cấp Cứu	9 _ _ _ . .
			0 _ _ _ _ _

Các chữ thay dấu:

S: / (dấu sắc)	AA : Â	DD : Đ
F: \ (dấu huyền)	AW : Ǻ	UW : Ƴ
R: ? (dấu hỏi)	EE : Ê	UOW: ƳƠ
X: ~ (dấu ngã)	OO : Ô	
J: . (dấu nặng)	OW: Ơ	

2. SÉMAPHORE:

 A 1	 B 2	 C 3	 D 4
 E 5	 F 6	 G 7	 H 8
 I 9	 J	 K(0)	 L
 M	 N	 O	 P
 Q	 R	 S	 T
 U	 V	 W	 X
 Y	 Z		
 Đánh số	 Bỏ đi	 Đánh sai	

3. CHỮ BRAILLE:

•	••	•••	••••	••	•••	••••	•••	••••	•••
A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	F 6	G 7	H 8	I 9	J 0
•	••	•••	••••	••	•••	••••	•••	••••	•••
•	••	•	••	••	•••	••••	•••	••••	•••
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
•	••	•••	••••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
••	•••	••••	••••	••••	•••	•••	•••	•••	•••
U	V	W	X	Y	Z				

4. KÝ HIỆU CỦA NGƯỜI CÂM ĐIẾC :

ALPHABET DES SOURDS - MUETS

